

# **Kinder en jeugd boeken en verhalen**

- Een doolhof in mijn hoofd Kristien Bocken Michael wordt door zijn vader het huis uitgezet, samen met zijn moeder. Van zijn opa krijgt hij steun en langzamerhand vindt hij uit wat de reden is en herstelt het contact met zijn vader. Vanaf 10 jaar.
- Buitengewoon gewoon Diane Broeckhoven
- Ze kwamen logeren ..... en gingen niet meer weg! A. Browne en Annalena McAfee Prentenboek, voor te lezen vanaf vijf jaar. Het rustige leventje van Winnie en haar vader verandert als vaders nieuwe vriendin met een ondeugens zoontje komt logeren. Winnie wil ze weg hebben, maar dan mist ze ze toch.
- Het andere huis van Monica muis Pierre Cornuel vanaf 13 jaar
- Van alles twee Martine Delfos, Over de betekenis van echtscheiding voor jonge kinderen, Trude van Waarden Producties, ISBN 9075564406 Kinderen die meemaken dat hun ouders scheiden, zijn er vaak van overtuigd dat zij schuldig zijn aan de ruzies en de scheiding. Vooral de eerste twee jaar hebben veel kinderen het erg moeilijk, zonder dat zij dat altijd laten merken. Deze kinderen voelen zich dikwijls erg verantwoordelijk voor hun ouders. Ze proberen te voorspellen wat hun ouders van hen verwachten en proberen zich daarnaar te gedragen. Zo raken ze steeds verder verwijderd van hun eigen gevoelens. In dit verhaal gaat het om een jongen en een meisje waarvan de ouders gescheiden zijn en waarbij moeizaam een omgangsregeling tot stand komt. In aparte tekstblokken wordt een aantal problemen van de kinderen voor ouders verduidelijkt. Van alles twee is een voorleesverhaal voor kinderen van ongeveer 3 tot 7 jaar dat voor ouders en hun jonge kinderen een hulpmiddel kan zijn om de problematiek uit te leggen en bespreekbaar te maken. Ook kan het kinderen helpen hun verwarde gevoelens onder woorden te brengen.
- Annejet en het stuivertje wisselen Miep Diekman
- Als ouders gaan scheiden R.A. Gardner, Van loghum Slaterus
- Achter op de motor, Trude de Jong Scheiden kan de aardigste mensen overkomen, Peter Mayle en Arthur Robins Dit is een humoristisch geïllustreerd handboek voor kinderen (vanaf 6 jaar om voor te lezen, vanaf 8 jaar om zelf te lezen). Onderwerpen die behandeld worden: waarom trouwen mensen eigenlijk; wat kan er fout gaan in een huwelijk; accepteren van 'die andere man of vrouw'; wonen bij de helft van je ouders; wie krijgt de schuld; hoe de pijn boven te komen. Kinderen worden aangespoord hun ouders te helpen, door ze op te vrolijken of karweitjes te doen en door soms zelf een gesprekje aan te gaan, waardoor hun ouders snappen dat hun kind oud en wijs genoeg is om over scheiden te kunnen praten.
- De dag dat Jolanda haar naam veranderde, A. Nuyens Na de echtscheiding van haar ouders wil Jolanda ook een ander leven beginnen, met een nieuwe naam. Onderweg naar het stadhuis ontmoet ze wonderlijke mensen, waardoor ze steeds meer zin krijgt in haar nieuwe leven.
- Als de beren dansen, Ulf Stark
- Mijn hersens draaien rondjes. Rita Verschuur, Van Goor, ISBN 90002029759, Voor Rita brengt het einde van de oorlog geen rust in haar leven. Haar ouders zijn gescheiden en nu heeft Rita twee moeders. Het lijkt alsof zij ook twee meisjes wordt. Bij 'moeder' is ze keurig, bij 'mama' ondeugend. Eigenlijk wil Rita gewoon één meisje zijn. Vanaf 9 jaar
- Uit elkaar, Kate Petty en Lisa Kopper, De Eekhoorn BV Uitgevers 1990 Vertaling uit het Engels door Dineke de Groot, Maartje gedraagt zich heel anders, omdat ze erg in zit over de scheiding van haar ouders., Een prentenboek met gekleurde illustraties., Geschikt om voor te lezen aan kinderen vanaf vijf jaar.

- Het drakepad, Carry Slee, Van Holkema & Warendorf Floortjes vader en moeder zijn gescheiden en nu woont Floortje met haar moeder in een nieuw huis. Ze vindt er niks aan en mist haar vader erg. Gelukkig krijgt ze een knuffeltijger om haar te troosten. Wanneer Floortje haar tijger Tarzan meeneemt naar het drakepad, een geheimzinnig paadje in het bos, komt zij voor grote verrassingen te staan. Vanaf acht jaar.
- De koning trok uit om de draak te doden, Brigitte Spangenberg Verhalen voor kinderen van gescheiden ouders
- Ben je belupklupt, Ellen de Vries-Tijsinger
- Als er zomaar iets gebeurt, Anna Gretha Winber
- Dag papa, tot ziens!, Brigitte Weninger en Alan Marks, Vier Windstreken Een prentenboek dat sterk doet denken aan 'Welterusten Kleine Beer' van Martin Waddell en Barbara Firth en daardoor de sfeer van liefde en veiligheid overbrengt. Het jongetje Tom heeft elke keer na een weekend bij zijn vader een boos gevoel, omdat papa dan weer weggaat. Zijn moeder troost hem met een metaforisch verhaal over een klein beertje dat bij zijn moeder woont en af en toe door papa mee uit wordt genomen om dingen te doen die hij met mama nooit doet. Het afscheid 's avonds maakt het beertje boos. Mama beer legt uit dat papa en mama ruzie hadden, maar dat ze allebei veel van kleine beer houden. En hij besluit om dan voortaan wat prettiger afscheid te nemen: dag papa, tot ziens! Voor kinderen van vier tot zeven jaar.