

# Boeken voor ouders

- 2 ouders apart Els Put; uitgeverij Lannoo; ISBN : 978-90-209-5760-0 Als jongere heb je het niet altijd gemakkelijk wanneer je ouders scheiden of gescheiden zijn. Van de ene dag op de andere pendel je tussen je ouders en in vele gevallen krijg je er ook nog eens een stieffamilie bij. Maar ook voor je ouders verandert er van alles in hun relatie tot jou. Dit is een boek voor ouders en jongeren maar ook voor hun vrienden, grootouders, leerkrachten, .... Het bevat levensechte getuigenissen van jonge mensen én tips van hun begeleiders. Het vertrekt van de belevingswereld van de jongeren en zoekt antwoorden op de vraag welke gevolgen een scheiding heeft. Hoe kun je als jongere de toekomst positief tegemoet zien? Hoe groei je op in een nieuw samengesteld gezin? En hoe ga je om met afspraken en regelingen?
- Samen uit elkaar. Ouder blijven na de scheiding Inge De Waele; uitgeverij Lannoo; 2003; ISBN: 90-209-5383-4 Ouder van je kind of kinderen je partner niet meer, toch zul je samen nog heel wat beslissingen moeten nemen die hun toekomst beïnvloeden. Welke regeling tref je bijvoorbeeld als het gaat om bezoekenregelingen of bedtijd, studiekeuzes en vakantie mogelijkheden? De meeste boeken over scheiding focussen op de kinderen. In Samen uit elkaar worden realistische tips en adviezen aangereikt, die de ouders zélf verder helpen. Hoe leren we om te gaan met de reactie van anderen? Hoe onderhouden we een aanvaardbaar goede relatie met onze ex-partner en zijn of haar omgeving?
- Kind van gescheiden ouders, kind van de rekening? Edward Teyber; Ambo/Baarn. 1992 Specifieke informatie en praktische richtlijnen waarmee ouders hun kinderen kunnen helpen bij de vragen en problemen die door de scheiding worden opgeroepen. Waarom voelen kinderen zich verantwoordelijk voor de scheiding? Hoe leg je de scheiding uit?
- Praten over ... echtscheiding, door Anne Charlish, ISBN 905495289X. Informatie over echtscheiding. Hoe ging dit in het verleden? Wat zijn de gevolgen voor volwassenen, kinderen en de samenleving? Wat wordt er vanuit godsdiensten gezegd over scheiden?